

3. Aanzet om te bezinnen met kinderen

In de adventskalender staat elke dag een klein opstapje voor kinderen. Een vraag, een opdracht, een doordenker om vijf minuutjes bij de advent en de campagne stil te staan. Maar er is meer mogelijk. We zetten je op weg om met deze basiselementen een uitgebreider bezinningsmomentje uit te werken.

Het dagboek van Robby

Op woensdagen laat Robby je meelesen in zijn dagboek. Het is een ideale start om de campagne kort aan te brengen bij de kinderen. Als de kinderen Robby niet kennen, vertel hen dan dat Robby een jongen is die opgroeit in een gezin waar het soms moeilijk gaat.

- **Woensdag 11/12.** Robby denkt na over werken in de schaduw, over mensen die een minder goede job hebben en ook te weinig erkenning krijgen. En hoe zit dat dan met loon? Gebruik dit dagboekfragment om met de kinderen in gesprek te gaan over werk, waardering, goede werkomstandigheden.
- **Woensdag 18/12.** Samen met zijn klasgenoten gaat Robby iets doen voor mensen die in de schaduw werken. Gebruik dit dagboekfragment als je de bezinning wil koppelen aan een concretere actie. Het is een opstapje om met de kinderen zelf aan de slag te gaan en lichtjes te knutselen om aan mensen in hun omgeving te geven.
- **Dag na Kerstmis:** een kerstverhaal over zelfvertrouwen en de kracht in jezelf vinden. Dit kerstverhaal kan van pas komen als je de bezinning echt in kerstsfeer uitwerkt. Maak vooral duidelijk dat ook kleine inzet een groot verschil kan maken. Dit is enerzijds een aanmoediging voor wie zich klein voelt, maar kan anderzijds ook een sterke oproep

zijn voor wie vindt dat anderen de problemen maar moeten oplossen.

Verhalen van armoedebestrijders

Op maandagen laten we mensen aan het woord die dagelijks strijden tegen armoede. Ze maken het thema werk en armoede heel concreet. Kies fragmentjes die aangepast zijn aan de leeftijd van de kinderen en geef een bijkomend woordje uitleg indien nodig. De vragen uit het opstapje van die dag, zijn geschikt om met de kinderen in gesprek te gaan over het thema 'Wat is goed werk?'. Het meest toegankelijk zijn:

- **Maandag 9/12.** Mensen hebben talenten maar krijgen niet de kans om die te tonen en vinden zo ook niet het werk dat ze graag willen doen.
- **Maandag 23/12.** De werkdruk ligt vaak erg hoog. Voor veel mensen is het werk niet werkbaar.

Al puzzelend aan het werk

Kinderen houden van puzzels en opdrachten. Op vrijdagden geven we een stukje inhoud mee, in de vorm van een puzzel.

- **Vrijdag 13/12.** Als de kinderen het geheim schrift kunnen ontcijferen, vinden ze vijf zaken die belangrijk zijn om van een goede job te kunnen spreken.
- **Vrijdag 20/12.** We hebben een belangrijke, bemoedigende boodschap aan iedereen verstopt in een rebus. Leuk als afsluitertje.

Gebied bij de adventskrans

Goede God
de kaars(en) op de krans
is/zijn een teken van jouw licht.
Je licht is zacht,
het schijn niet zo fel
als de lichtjes op straat
of in de kerstboom,
maar wij kunnen het zien.
Je wijst ons de weg.
We gaan op zoek
naar plaatsen waar het donker is
en daar willen we
een beetje van jouw licht brengen.
Zo kan het echt Kerstmis worden
voor alle mensen op aarde.
Amen.

Uit het lagereschoolproject 'Zo werkt het voor iedereen' bij de campagne 2024.

