

## 4. Vieren of bezinnen met kinderen

- Voor scholen en geloofsgemeenschappen.
- Voor eucharistie- of gebedsviering, voor bezinning of stilvalmomentje.
- Met de hele school of in klasverband.

### Welkom en inleiding

VOORGANGER

Dag allemaal, van harte welkom. We zijn in de laatste weken/dagen voor Kerstmis. Het zijn misschien wel erg drukke dagen, thuis en op school. Maar vandaag laten we de drukte achter ons en maken we het even stil. Samen met Robby en zijn vrienden maken we een kring van licht. Bij ons blijft er niemand verloren en we reiken elkaar de hand.

Laat ons aandachtig luisteren en vieren in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

### Moment van inkeer

VOORGANGER

Overal waar mensen samenleven, loopt het soms moeilijk.

KIND 1

U geeft een hand  
aan wie zich verloren voelt,  
aan wie zich eenzaam of bang voelt.  
Onze handen blijven soms gesloten.  
Heer, ontferm U over ons.

KIND 2

U geeft een hand  
aan wie op de vlucht is voor honger en geweld,  
aan wie te weinig kansen krijgt in het leven.  
Onze handen blijven soms gesloten.  
Christus, ontferm U over ons.

KIND 3

U geeft een hand  
aan wie zich opgesloten voelt of ernstig ziek is,  
aan iedereen die het moeilijk heeft.  
Onze handen blijven soms gesloten.  
Heer, ontferm U over ons.

VOORGANGER

God, we werken niet altijd mee aan uw wereld.  
We willen ons beter inzetten en vragen een  
nieuwe kans. Amen.

### Openingsgebed

\* *als de kinderen een volgblaadje hebben,  
kunnen ze dit samen bidden*

Goede God,  
In onze wereld worden computers en  
smartphones  
erg belangrijk.  
Samen met Robby ontdekken we  
dat het voor veel mensen moeilijk is.  
Ze zijn niet mee met de nieuwe ontwikkelingen,  
het lijkt wel een doolhof waar ze verloren lopen.  
Geef dat er mensen zijn die hen een hand geven.  
Samen vinden ze een uitweg.  
Dat vragen we U vandaag en alle dagen van ons  
leven.  
Amen

**Doe-moment: het doolhof**

Zie bijlage

- Geef elk kind een blad met een doolhof. In het doolhof staan verschillende vragen:
  - Wanneer voel ik me alleen?
  - Wanneer ben ik bang?
  - Wie kan ik heel moeilijk missen?
  - Wanneer twijfel ik aan mezelf?
- Rond het doolhof staan twee figuurtjes. Dit zijn de mensen die je helpen wanneer je in het doolhof zit. Wie zijn ze?
- De kinderen kunnen voor zichzelf antwoorden opschrijven of als stille overweging.
- Is het een bezinning in klasverband of een groepje vormelingen, dan kan je in gesprek gaan met de kinderen.



**Eerste lezing: uit het dagboek van Robby**

Dag dagboek,

Ik ben zo blij dat Lena terug normaal doet. Die wedstrijd en dat dansen hadden haar zot gemaakt. Ze zag ons niet meer staan en was altijd met haar smartphone bezig. Zelfs op woensdagnamiddag en zaterdag kwam ze niet naar het pleintje.

Gisteren is het helemaal mis gelopen. Het was groot feest op school. We hadden de wedstrijd niet gewonnen, maar Mona vond ons zo leuk dat ze een gratis optreden kwam geven. Iedereen was aan het dansen en zingen. Toen vroeg ze ons om elkaar de hand te geven en één lange ketting te maken. Dat was heel grappig want de turnzaal was eigenlijk te klein en we botsten heel de tijd tegen mekaar.

Toen zag ik dat Lena helemaal niet meedeed. Ze was de verslaggeefster van de klas en mocht foto's maken maar ze zette belachelijke filters op onze gezichten. Zij vond het misschien grappig, maar ik kon er niet mee lachen. Ik ben heel boos geworden, heb haar smartphone afgepakt en ben ermee naar buiten gelopen. Toen ze achter me aan kwam, heb ik heel lelijke dingen geroepen. Ze is beginnen wenen. Ze bedoelt het niet verkeerd, ze vindt het vooral leuk om helemaal méé te zijn. Ze hoort eindelijk bij het clubje van de populaire meisjes. Ze sturen haar berichtjes en ze vragen haar mening. Natuurlijk had ik spijt van wat ik gezegd had. Ik heb ook altijd een beetje het gevoel dat ik net niet goed genoeg ben. En zonder Lena voel ik me soms zo alleen. We hebben mekaar een beetje teruggevonden. Oef!

Ik ben blij dat ik haar smartphone niet op de grond heb gegooid, hij is echt cool. Maar ik vind Lena zelf nog cooler. Normaal zeg ik z'n dingen niet hardop, maar ze zag er zo verdrietig uit... En toen werd ik weer helemaal rood en Lena begon te lachen. Alles was terug zoals het altijd geweest was. Behalve die selfie samen natuurlijk. ☺ We zijn terug naar het optreden gegaan. Geen foto's en filmpjes meer, alleen leuke muziek en keihard meezingen. Nu kan de kerstvakantie echt beginnen!

Zalig kerstfeest,

Robby

**Extra:** wanneer je deze tekst gebruikt in een klasbezinning of kleine groep, kan je de kinderen het doolhof van Robby of Lena laten maken.

### **Evangelie**

Hoewel deze viering wellicht in de advent valt, is het sfeervol om het kerstverhaal te lezen.

Je vindt het in de meeste kinderbijbels. Zoek een versie die aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. Wat zeker in het verhaal aan bod moet komen is hoe Maria zorgt voor het kind, hoe ze hem in doeken wikkelt en in de kribbe een warm en veilig plekje geeft.

### **Verwerking, verdieping, duiding**

- Iedereen voelt zich wel eens verloren. Misschien ben je letterlijk de weg kwijt, of figuurlijk weet je niet wat je moet doen. Je voelt je ongerust, onzeker, misschien zelfs angstig. Dit zien we in het beeld van het doolhof en doe-opdracht 1 maakt het concreter voor hun eigen leven.
- Op zulke momenten zoeken we een uitweg. Dat lukt niet zomaar alleen, we hebben elkaar nodig: iemand die ons de hand reikt, een lichtpuntje. In doe-opdracht 1 ontdekken de kinderen wie de mensen zijn die hen bijstaan wanneer ze het gevoel hebben in een doolhof te zitten.
- Mensen die in armoede leven voelen zich vaak uitgesloten. Ze kunnen niet mee met onze samenleving en horen er niet echt bij. De campagne van Welzijnszorg vertelt hoe de digitale wereld zorgt voor extra uitsluiting en hoe een groep mensen achterblijft.
- In het dagboekverhaal van Robby zien we hoe Lena de weg kwijt is. Omdat ze zo opgaat in haar digitaal wereldje, verliest ze haar vrienden uit het oog. Toch blijven haar vrienden trouw en ze helpen haar. Ze wijzen de weg uit het doolhof.
- In het kerstverhaal ontmoeten we Maria. Ze draagt zorg en verzorgt het pasgeboren kindje Jezus. Ze geeft hem vertrouwen, laat niemand vallen en staat klaar wanneer anderen zich verloren voelen.

- Advent is oefentijd om ons voor te bereiden op de komst van Jezus. Maria heeft zich alvast goed voorbereid. Dit is ook de manier waarop ze de rest van haar leven zorg zal dragen. Ook Robby en zijn vrienden laten mekaar niet vallen en ze zorgen voor mekaar. We worden opgeroepen om dat ook te doen: zorgen dat niemand achterblijft. Als we hun voorbeeld volgen, zal er een nieuwe en mooie wereld komen. In Jezus' wereld loopt er niemand verloren en dragen mensen zorg voor mekaar.

### **Doe-moment: de kring**

Deze doe-momentjes zijn een actieve beleving van de duiding. Kies iets dat haalbaar is voor de setting en groep.

- Knutsel met de kinderen een vriendjesslinger of een vriendjescirkel in gekleurd papier.
- Speel met de groep enkele kringspelletjes of samenwerkingsopdrachten. Kies bij voorkeur spelletjes waar de kinderen mekaar een hand geven en niet mogen loslaten.



**Geloofsbelijdenis**

Ik geloof in God die ons op weg zet, die ons aanmoedigt om verder te gaan en eens een andere weg in te slaan. Ik geloof in God die ons kansen geeft om elkaar beter te leren kennen.

Ik geloof in Jezus die ons de weg wijst. Zijn inzet en doorzettingsvermogen zijn een voorbeeld voor ons allen.

Ik geloof in zijn Geest van liefde, in zijn durf en eerbied voor wie anders zijn.

Ik geloof in mensen die elkaar op weg helpen, in mensen die elkaar waarderen en steunen. Ik geloof in mensen die eerlijk zijn en opmerken waar het beter kan. Ik geloof in mensen die zich inzetten en die solidair zijn met anderen.

*Pastoraal op school, vicariaat Mechelen-Brussel, Vera Vastesaeager*

**Voorbede**

- *Het is altijd een sterk moment wanneer de kinderen zelf voor iets willen bidden. Afhankelijk van de groep en de gewoontes kan je kinderen zelf een intentie laten formuleren.*
- *Het aansteken van kaarsjes of het inlassen van een stiltemoment kunnen het gebed toegankelijker maken voor kinderen die niet de gewoonte hebben om (tot onze God) te bidden.*

VOORGANGER

Wij zetten ons hart open en willen meebouwen aan een warme wereld voor iedereen.

KIND 1

Voor mensen die zich verloren voelen en uitkijken naar een uitweg uit het doolhof, laat ons bidden.

KIND 2

Voor mensen die niemand achterlaten en zorgen dat iedereen een kans krijgt, Laat ons bidden.

KIND 3

Voor onszelf, dat we een toffe kring vormen en niemand uitsluiten, laat ons bidden.

KIND 4

Voor de kerk, dat ze een warme en open plek is, en stukje van de betere wereld waar we naar uitkijken, laat ons bidden.

VOORGANGER

Goede God, waar wij het goede proberen te doen, ben je dicht bij ons. Amen.

**Gebed over de gaven**

Goede God, help ons te leven met open handen, verbonden met de wereld, verbonden met uw licht dat ons samenbrengt. Laat ons samen vieren in het breken en delen van brood en wijn en geef ons kracht om mee te werken aan uw plan. Amen.

**Groot dankgebed**

**Onze Vader**

\* Laat de kinderen handen geven bij het bidden van het Onze Vader.

**Vredeswens****Communie****Bezinning na de communie****Samen optrekken**

Op een boerderij staan twee paarden. Een van de paarden blijkt blind te zijn, het andere is erg klein. De boer beslist om de dieren niet zomaar weg te doen. Bij het kleine paard hangt hij een belletje aan de halster. Het belletje zorgt ervoor dat het blinde paard steeds weet waar het andere paard is. De twee paarden trekken samen de kar. Met de sterke schouders van de ene en de scherpe blik van de ander geraakt de boer overal waar hij zijn wil.

Naar een verhaal van [www.voorpositiviteit.nl](http://www.voorpositiviteit.nl)

**Slotgebed**

\* *als de kinderen een volgblaadje hebben,  
kunnen ze dit samen bidden*

Goede God,  
Dank u voor de tijd die we hier kregen.  
We voelen ons blij en verbonden  
met de kring van vrienden,  
dichtbij maar ook veraf.  
U roept ons op om niemand uit te sluiten  
en van onze wereld een plek te maken  
waar niemand verloren loopt.  
We zijn er klaar voor.  
Amen.

**Zending en zegen**

VOORGANGER
------------

Het is duidelijk wat God ons vraagt en ik zie dat jullie er zin in hebben. Net als Robby en zijn vrienden laten we mekaar niet los en maken samen een grote kring. Een kring van licht. Maar eerst vragen we de zegen van onze God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

## Bijlage: het doolhof

