

**Eerste zondag
van de advent 2022**

Verbind je met het licht

God van licht en liefde,
Jij wil bij ons zijn
als een klein warm lichtje,
als een fakkel van hoop.
Maak ons open en ontvankelijk voor jouw licht
opdat wij ons met Jou verbinden.
Zo kunnen ook wij licht geven
en een licht zijn voor anderen.
Help ons
om het donker rond de ander te zien
en een licht te zijn voor hen.
Laat ons wandelen in jouw licht,
vandaag, morgen en altijd.
Amen.

Evi Freson



**Derde zondag
van de advent 2022**

Verbind je met Gods droom

God van licht en liefde,
in het doolhof van het leven
wil Jij een licht zijn.
Dankjewel
om ons vandaag moed te geven
en ons te herinneren aan jouw droom voor deze wereld.
Help ons om geduldig te zijn,
open ons hart voor jouw liefde
en open onze ogen
opdat we de nood aan verbinding zien.
Maak ons zo tot wegwijzers
die bouwen aan jouw droom.
Wees als een licht bij ons
vandaag, morgen en altijd.
Amen.

Evi Freson

**Tweede zondag
van de advent 2022**

Verbind je met elkaar

God van licht en liefde,
wij kijken uit naar Kerstmis,
naar de geboorte van Jezus,
Immanuël, God-met-ons.
Jij laat ons niet alleen in de duisternis,
maar brengt ons samen
en geeft ons licht en hoop.
Vandaag keren wij ons
naar het licht van de twee kaarsen
en willen Jou vragen:
help ons
om in het doolhof van het leven
een licht te zijn voor anderen,
vandaag, morgen en altijd.
Amen.

Evi Freson



**Vierde zondag
van de advent 2022**

Verbind je met Christus

God van licht en liefde,
vier kaarsen branden er vandaag,
met elkaar verbonden door een groene kran.
In het licht van de kaarsen
mogen wij jouw oneindig grote liefde zien
die ons tot mens maakt
en ons oproept om een licht te zijn voor elkaar.
Kerstmis komt nu heel dichtbij.
Wij willen Je vragen:
laat jouw licht schijnen,
wees ons liefdevol nabij
en maak ons wakker uit onze slaap
opdat we ons verbinden met Christus
en zo jouw droom mogen leven
vandaag, morgen en altijd.
Amen.

Evi Freson





Moeilijk en nog moeilijker

Niet iedereen kan even goed met de computer, tablet of smartphone werken. Ben je opgegroeid tussen de digitale toestellen? Heb je kunnen oefenen en proberen? Heb je het kunnen leren op je job of op school? Heb je vrienden of familie die je op weg helpen? Het is niet alleen nodig om de juiste toestellen te hebben, je moet ook de kans krijgen om er mee te leren werken.

“Laaggeletterdheid wordt een veel groter probleem. Vroeger kon je iets gaan vragen, maar als het allemaal digitaal gaat, moet je kunnen lezen en schrijven.”

Ongelijkheid in de samenleving 2.0

Er zijn grote verschillen tussen mensen en hoe ze bezig zijn met digitalisering. De verschillen hebben niet alleen te maken met interesse of zin om iets nieuws te leren, ze weerspiegelen ook de bestaande ongelijkheid in onze samenleving. Al die toestellen kosten handenvol geld en gaan maar enkele jaren mee. Bovendien heb je er niks aan, zonder een goed en vaak duur internetabonnement.

“Een smartphone is nodig, maar ik word er toch op aangekeken omdat ik die heb.”

“Op een bepaald moment rol je er toch in. Je begint meer en meer te proberen en je wordt steeds beter. Als ik denk aan wat ik vroeger allemaal niet kon, dat is toch verbazingwekkend.”

“Via internet lukt het meestal niet. En aan het loket word ik niet altijd geholpen omdat ze zeggen dat ik het online moet doen. Dan moet ik mij boos maken om hulp te krijgen.”

Kansen en troeven

Digitalisering kan ook voordelig zijn voor mensen in armoedesituaties. Als de overheid de papierwinkel vereenvoudigt, blijft er meer tijd over voor hulp- en dienstverlening. Ook voor mensen in armoede betekent minder verplaatsingen minder tijdverlies en minder onkosten. Wie wil, moet de mogelijkheid krijgen om mee te zijn met de digitale toepassingen. Maar ook een niet-digitaal aanbod blijft nodig voor wie niet online kan of wil. We mogen niemand achterlaten.

Vicieuze cirkel

Wanneer mensen niet de nodige toestellen hebben of er niet goed mee kunnen werken, hebben ze vaak ook problemen om toegang te krijgen tot diensten en ondersteuning. Bijv. moeten bijbetalen om je bankzaken in het kantoor te doen, een premie die je online moet aanvragen, geen persoon aan de lijn krijgen enkel een formulier op de website ... De ongelijkheid in de samenleving is niet alleen oorzaak van digitale uitsluiting. Soms zorgen de problemen om digitaal mee te zijn er voor dat de ongelijkheid nog groter wordt. Mensen krijgen niet waar ze recht op hebben.

